

**Μήνυμα Χριστουγέννων 2022**  
**Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης**  
**Αύγουστίνου**

\* \* \*

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι τής Γερμανίας!

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται κι ἐφέτος μὲ τὴν ἴδια ἀπλότητα, σχεδὸν ἀθόρυβα μέσα σ' ἓνα ἐπίμονα θορυβῶδες περιβάλλον.

Ὅλοι τὸ νιώθουμε πὼς ὁ κόσμος μας εἶναι γεμᾶτος προκλήσεις, οἱ ὁποῖες ἄλλοτε εἶναι δύσκολες, ἐνῶ μερικὲς φορὲς γίνονται κι ἐπικίνδυνες. Αὐτὸς ὁ κόσμος κινεῖται πλέον μὲ μεγάλες ταχύτητες καὶ εἶναι περίπλοκος, συχνὰ μάλιστα καὶ ἀντιφατικός. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι μᾶς προσφέρει τοῦλάχιστον τόσες ἀπειλὲς ὅσες καὶ εὐκαιρίες. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ κυριαρχοῦν μέσα μας, ὄχι σπάνια, ὁ φόβος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα.

Μέσα σ' αὐτὸ τὸ κλίμα καλούμαστε ὅλοι:

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ιδέα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ Παιδιοῦ ποὺ γεννιέται σήμερα·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ διώχνει τὸν φόβο<sup>1</sup>, ὁ μόνος ποὺ φέρνει ἀπαλὰ τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη<sup>2</sup>.

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ πίστη ἢ ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὸν Υἱὸ τῆς Παρθένου εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ μᾶς δώσει τὴ δύναμη ν' ἀντιμετωπίσουμε τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν μας καὶ τὴ σοφία νὰ τὸ πράξουμε ὄχι μεμονωμένα, ἀλλὰ σὲ ἐνότητα ὁ ἓνας μὲ τὸν ἄλλον, ὡς ἀναπόσπαστα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν οἱ ἴδιες ἀρχὲς καὶ ἀξίες γιὰ ὅλους μας, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ πιὸ ὁμορφο καὶ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἀκούστηκε ποτὲ πάνω στὴ γῆ, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι μοιραζόμαστε τὸν ἴδιο σκοπὸ, νὰ φτάσουμε στὸν τόπο ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ὁ πόνος, ἡ ἀδικία, οἱ στεναγμοὶ καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀθῶων, δηλαδὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ·

Ἡ πατρικὴ εὐχή μου στὰ φετινὰ Χριστούγεννα εἶναι, ἀφοῦ θυμηθοῦμε τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ταυτότητάς μας, νὰ τολμήσουμε τὸ ἐπόμενο βῆμα: νὰ κάνουμε τὴ θύμησή μας πράξη. Καὶ τότε μόνο ἡ θύμηση γίνεται πράξη, ὅταν κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας βλέπουμε τὸ Παιδί τῆς Βηθλεὲμ στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας καὶ τοὺς ἀντιδωρίζουμε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ: τὴν ἀγάπη καὶ τὴν χαρὰ, τὴν εἰρήνη

---

<sup>1</sup> Πρβλ. Α' Ἰω. 4,18.

<sup>2</sup> Βλ. ἐνδεικτικά: Λκ. 1,79 καὶ Ἰω. 14,27.

καὶ τὴν καλοσύνη, τὴ μακροθυμία καὶ τὴ συγχώρηση, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀλήθεια!<sup>3</sup>

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόνη, 25 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Μητροπολίτης σας  
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

---

<sup>3</sup> Βλ. Γαλ. 5,22 καὶ Ἐφ. 5,9.