

**Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2023**  
**Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης**  
**Αύγουστίνου**

\* \* \*

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Όρθόδοξοι τής Γερμανίας!

Κάθε Πρωτοχρονιά, άμέσως μετά τή Θεία Λειτουργία, τελοῦμε Δοξολογία για τήν είσοδό μας στο νέο έτος. Όπως τὸ λέει καί ἡ λέξη, σ' αὐτήν τήν ακολουθία πρωτίστως δοξάζουμε τὸν Θεὸ πὸν μᾶς αξιώνει νὰ περάσουμε τὸ κατώφλι ἐνὸς ἀκόμα χρόνου τῆς ζωῆς μας καί Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς εὐλογήσει μὲ τὴ θεία χάρη Του. Στὴ συνέχεια εὐχόμεστε νὰ ἔχουμε εἰρήνη καί ὁμόνοια καί, τέλος, στολισμένοι μὲ τὶς ἀρετές, νὰ προκόβουμε σὲ ἔργα ἀγάπης.

Στὴ σημερινὴ Δοξολογία οἱ Όρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία ἔχουμε κι ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ δοξάζουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια ἀπὸ τὴν ἴδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν ἐπέτειο θὰ ἤθελα νὰ ἀνακαλέσω στὴ μνήμη σας τὸ ἀκόμα ἐπίκαιρο γράμμα μου πὸν σᾶς εἶχα ἀπευθύνει στὴν 50ῆ ἐπέτειο, τότε πὸν εἶχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ. κ. Βαρθολομαῖος. Σ' αὐτὸ ἔγραφα μεταξὺ ἄλλων τὰ ἐξῆς.

Τὴν 5η Φεβρουαρίου 1963, ἡ Ἁγία καί Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέδωσε τὸν ἰδρυτικὸ τὸμο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ Μητρόπολή μας ἀπέκτησε ὑπόσταση καί μὲ τὴν εὐλογία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μας συγκροτήθηκε σὲ νέες στέρρες βάσεις ἡ ὀρθόδοξη παρουσία στὴ Γερμανία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ἀφορμὴ για τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ γεγονόςὸς στάθηκε ἡ ἐγκατάσταση ἐδῶ χιλιάδων Ἑλλήνων ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι, μαζί μὲ ἐργάτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες, δέχθηκαν τὴν πρόσκληση τῆς τότε Δυτικῆς Γερμανίας νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς στὴν κρίσιμη μεταπολεμικὴ ἐποχὴ. Οἱ λεγόμενοι Gastarbeiter ἐγκατέλειψαν τὴν πατρίδα ἀναζητώντας ἕνα καλύτερο μέλλον για τοὺς ἴδιους καί τὶς οἰκογένειές τους. Κανεὶς τότε δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὴ δυναμικὴ αὐτῆς τῆς μεταφύτευσης. Αὐτὸ πὸν ξεκίνησε ὡς πικρὴ ἀναγκαιότητα, κατέληξε νὰ εἶναι πιά μιὰ δημιουργικὴ πραγματικότητα. Ἡρθαμε τότε στὴ Γερμανία μὲ μιὰ βαλίτσα στὸ χέρι, στὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε χῶρος παρὰ μόνο για τὰ στοιχειώδη, κατοικοῦσαμε σὲ πρόχειρα καταλύματα καί ὁ ἐκκλησιασμὸς μας ἦταν πραγματικὸ κατόρθωμα. Μιὰ χούφτα ἱερεῖς, δίχως ναοὺς, δίχως μέσα, καί μιὰ Ἐκκλησία διαρκῶς ἐν κινήσει· ἔτσι ξεκινήσαμε.

Σήμερα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι στήσαμε πλέον τὴ ζωὴ μας, ζοῦμε ἀξιοπρεπῶς καί ἐξασφαλίσουμε στὶς γενιές πὸν ἀκολουθοῦν τὶς δυνατότητες νὰ προκόψουν. Όρόσημο τοῦ ριζώματος καί τῆς καρποφορίας μας ἐδῶ ἀποτελεῖ τὸ γεγονόςὸς ὅτι ἔχουμε πλέον ιδιόκτητους ναοὺς καί πνευματικὰ κέντρα στὶς κυριώτερες πόλεις τῆς Γερμανίας. Ἡ Θεία Λειτουργία καί τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τελοῦνται σχεδὸν παντοῦ, ὅπου ὑπάρχουν Όρθόδοξοι Χριστιανοί. Δημιουργήσαμε, ὅπως συνηθίζω νὰ λέω, *μικρὲς πατρίδες*. Ἄν ἀναλογιστοῦμε, μάλιστα, τὶς δυσκολίες τόσο τοῦ παρελθόντος ὅσο καί τοῦ παρόντος, δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυριστοῦμε πὸς πρόκειται για ἕνα θαῦμα. Ἐνα θαῦμα πὸν ὀφείλεται στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πὸν μᾶς χάρισε τὰ πάντα, ἀλλὰ καί στὸ φιλότιμο μυριάδων ἀνθρώπων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, πὸν συνέβαλαν μὲ ἀνιδιοτέλεια καί αὐτοθυσία στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο.

Με τὸ μήνυμά μου αὐτὸ θέλω νὰ δοξολογήσω τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσε νὰ μετατρέψουμε τὸ πικρὸ σὲ γλυκὺ, ἀπὸ ἀπόδημοι νὰ γίνουμε μόνιμοι καὶ ἰσότιμοι πολίτες καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. Θέλω νὰ ἐκφράσω βαθιὰ εὐγνωμοσύνη καὶ πηγαία εὐχαριστία σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα ἕως σήμερα σταθήκατε συνεργάτες καὶ συμπαραστάτες, ἠθικὰ καὶ ὕλικά, στὸν ἀμπελώννα τοῦ Κυρίου στὴ Γερμανία. Ἰδιαίτερη εὐχαριστία ὀφείλω καὶ στὶς ἀδελφές μας Ἐκκλησίες τῆς χώρας αὐτῆς, ποὺ μᾶς βοήθησαν ἔμπρακτα: κτηριακὰ, οἰκονομικὰ καὶ συμβουλευτικὰ. Προσεύχομαι γιὰ τὶς θεοφιλεῖς ψυχές ὧσων δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας καὶ ἀναπαύονται εἴτε στὰ πάτρια χῶματα εἴτε στὰ κοιμητήρια τῆς νέας πατρίδας μας. Εὐχομαι καὶ προσεύχομαι νὰ εὐλογῆσει ὁ Θεὸς τὶς ὑποδομές τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ Γερμανία, νὰ διατηρηθοῦν, νὰ ἀυξηθοῦν καὶ νὰ ἀποτελοῦν πάντοτε καταφύγιο πίστεως, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης γιὰ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Νὰ ὑπενθυμίζουν καὶ νὰ προσφέρουν, στοὺς καιροὺς τῆς ἀποϊεροποίησης τῶν πάντων καὶ τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ, τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀγιότητας, τὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, τὴν καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλι θερμὰ νὰ συμβάλουμε ὅλοι μὲ τὸ νὰ γίνουμε ἐθελοντικὰ συνδρομητὲς στὴν ἐνορία μας.

Τὸ μυστικὸ τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσής μας ἦταν ἀνέκαθεν ἡ ἀπλότητα, ἡ ἀνθρωπιὰ, ἡ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, ἡ συμπάθεια καὶ ἡ συμπαράσταση ἰδίως στὸν ἀδύναμο καὶ πεσμένο συνάνθρωπο. Μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα θὰ ἤθελα νὰ γιορτάσουμε καὶ τὴν 60ῆ ἐπέτειο τῆς ἰδρύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας. Νὰ γιορτάσουμε οἰκογενειακὰ, στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες μας, μὲ ἔμπνευση ἀλλὰ καὶ λιτότητα, μὴ ξεχνώντας ὅσους ὑποφέρουν δίπλα ἢ μακριὰ μας.

Ἀπὸ καρδιάς εὐχομαι σὲ ὅλους σας νὰ εἶστε ἐνωμένοι στὴ Μητέρα Ἐκκλησία μας, χαρούμενοι σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας καὶ νὰ ἔχετε πάντοτε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2023

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος