

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2024
Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης
Αύγουστίνου

* * *

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Γερμανίας!

Δοξάζουμε τον Κύριο της δόξης για την είσοδό μας σήμερα στο νέο έτος! Ταυτόχρονα γιορτάζουμε με χαρά τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, ένος από τους πιο αγαπημένους φίλους του Θεού και των Χριστιανών όλων των αιώνων.

Ο άγιος Βασίλειος, σε μια από τις περίφημες ομιλίες του, την οποία απηύθυνε στους πλουσίους της εποχής του, γράφει: «Γνωρίζω πολλούς που νηστεύουν, προσεύχονται, θρηνούν για τις αμαρτίες τους, δείχνοντας έτσι κάθε είδους ευλάβεια που δεν τους κοστίζει τίποτα, αλλά δεν χαρίζουν ούτε ένα μικρό κέρμα σ' όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Σε τί θα τους ωφελήσουν οι υπόλοιπες αρετές; Αφού δεν θα γίνουν αποδεκτοί στη Βασιλεία των ουρανών»¹.

Με τη φοβερή αυτή διατύπωση ο Μ. Βασίλειος δεν μειώνει, ασφαλώς, την αξία του πνευματικού αγώνα. Ο ίδιος, άλλωστε, είχε τόσο μεγάλη πείρα σ' αυτόν, ώστε να αποτελεί μέχρι σήμερα πρότυπο πιστού ανθρώπου **και** στη νηστεία, **και** στην προσευχή, **και** στη μετάνοια. Με αυτήν την πρόταση ο άγιος Βασίλειος αναδεικνύει απλώς την αρμονική ένότητα πίστεως και έργων, ή, όπως το διατυπώνει ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, και μάλιστα με έμφαση, τρεις φορές: «ή πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή»².

Σε μια σπουδαία ομιλία του, ο Πατριάρχης του Γένους μας, λέει τα εξής: «Στις μέρες μας υπάρχει μια διαφωνία για τους σκοπούς της στρατευομένης Εκκλησίας. Η μία μερίδα διατείνεται ότι η Εκκλησία δεν είναι Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Οί Επίσκοποι και οί Πρεσβύτεροι είναι για την Εκκλησία μόνο. Η άλλη μερίδα φρονεί ότι είναι περιττές οί τυπικές επαναλήψεις, οί ιερές ακολουθίες. [Σύνθημά της:] Έξοδος από τις Εκκλησίες. Φιλανθρωπία, αλτρουϊσμός. Όμως ή σωστή άποψη βρίσκεται στη μέση. Είναι ή συγχώνευση των δύο αυτών απόψεων.

Η Εκκλησία χωρίς τὰ Μυστήρια, χωρίς αδιάλειπτη προσευχή, χωρίς ιερές ακολουθίες παύει νά είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Γίνεται σύλλογος αγαθοεργιών που μπορεί νά διαλυθεί εύκολα. Επίσης γνωρίζει καλά ότι ή βοήθεια σε αυτόν που έπεσε στους ληστές και τὰ παραδείγματα εμπρακτης αγάπης που δίδαξε ο Χριστός, ως προϋποθέσεις για την είσοδο στην Βασιλεία των ουρανών, είναι υποχρεωτικά για κάθε χριστιανό. Στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος γι' αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία³.

¹ Μ. Βασιλείου, *Ομιλία προς τους πλουτούντας*, PG 31, 288A.

² *Ίακ.* 2,14-26, έδω στ. 17.

³ Βλ. *Ίακ.* 2,13.

Ἡ Ἐκκλησία (...) πορεύεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴ μεσαία καὶ βασιλικὴ ὁδὸ». Καὶ καταλήγει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας: «Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ παραλείψει οὔτε ἓνα "Κύριε ἐλέησον" στὸν Ναό, ἴδρυνε φιλανθρωπικὰ ἰδρύματα ὅπου αὐτὸ ἦταν δυνατὸ»⁴.

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Αὐτὴ τὴ μεσαία ὁδὸ ἀγωνιζόμαστε ν' ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς ἐδῶ στὴ Γερμανία. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπωφεληθῶ ἀπ' αὐτὴν τὴν εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐκφράσω σὲ ὅλους σας, στὸν καθένα καὶ στὴ καθεμία ἀπὸ σᾶς ξεχωριστά, τὴν πιὸ πηγαία εὐχαριστία μου ποὺ συμμετέχετε ἐνεργᾶ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καί, ταυτόχρονα, πρωτοστατεῖτε στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες ἐθελοντές, προσφέρετε χωρὶς δευτέρη σκέψη κόπο, χρόνο καὶ χρῆμα, ὥστε ὅλοι ὅσοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη νὰ βρίσκουν στήριγμα στὴν ἐνορία τους, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὴ εἶναι μικρὴ σὲ δύναμη καὶ δυνατότητες. Μέσῳ αὐτῶν τῶν ὑπέροχων ἀνθρώπων, κάθε ἐνορία βρίσκεται πάντοτε κοντὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔρθουν στὴν ἐκκλησία, ὅπως γιὰ παράδειγμα σ' ἐκείνους ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὸν πόνο μιᾶς ἀσθένειας ἢ τὴ θλίψη μιᾶς ἀδυναμίας, εἴτε στὰ σπίτια τους εἴτε στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας.

Ὀλόψυχη ἢ εὐγνωμοσύνη μου καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ πρωτοστάτησαν στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας. Ἰδιαίτερα ἐνθυμοῦμαι τὸν ἐπὶ 47 ἔτη Βοηθὸ Ἐπίσκοπό μας Ἀρίστης Βασίλειο. Ἄς εἶναι αἰώνια ἀσφαλισμένη ἡ μνήμη ὅλων τῶν μνημῶν τοῦ Θεοῦ!

Ἐγκάρδια εἶναι ἡ εὐχαριστία μου καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀγαπᾶτε καὶ συμβάλλετε καθημερινὰ στὴν ὁμορφιά, τὴν καθαριότητα καὶ τὴν τάξη τῶν ναῶν καὶ τῶν πνευματικῶν κέντρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ πατρικᾶ καὶ γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκρισή σας στὶς δύο ἐκκλήσεις μου γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ἐράνου ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν, τὸν Φεβρουάριο, καὶ ὑπὲρ τῶν πυροπαθῶν καὶ τῶν πλημμυροπαθῶν, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2023. Μὲ τὶς γενναῖες δωρεές σας φανερώσατε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.

Τὴ δύναμη τῆς ἐθελοντικῆς ἐργασίας καὶ τῶν συγκινητικῶν δωρεῶν πλειάδος ἐνοριτῶν φανερώνει καὶ τὸ παράδειγμα τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Reutlingen, ὅπου λειτουργοῦν δωρεὰν ἀπὸ τὸ 2018 χώροι φιλοξενίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Στέγη Ἀγάπης», ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες ἔρχονται στὴ Γερμανία γιὰ ἐξειδικευμένες θεραπείες ἢ περίπλοκες ἐγχειρήσεις πολλὲς φορὲς μικρῶν παιδιῶν, στὶς πανεπιστημιακὲς κλινικὲς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς Ὁρθόδοξου Διακονίας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐθελοντές ἐνοριτίτες, φροντίζουν τὴν μεταφορὰ τῶν ἐπισκεπτῶν στὰ

⁴ Βλ. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ὁμιλία κατὰ τὴν τελετὴ ἀγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως, Τρίπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2009.

νοσοκομεία, ἐνῶ τελοῦν καὶ χρέη μεταφραστοῦ, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη συνεννοήσεως μὲ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ τὶς διάφορες ὑπηρεσίες.

Ἄλλο σπουδαῖο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ἔνορία τῆς πόλεως Ludwigshafen, ὅπου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2023 τελέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μέχρι νὰ ἔλθει ἡ εὐλογημένη αὐτὴ ὥρα ἐργάστηκαν ἐντατικὰ καὶ προσέφεραν πολῦτιμες ὑπηρεσίες ὅλοι οἱ ἐνορίτες, μὲ πρῶτο τὸν μακαριστὸ π. Κωνσταντῖνο Ζαρκανίτη, τὸν φλογερὸ αὐτὸ ἱερέα τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀναπαύεται πλέον στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ καλοὶ διάδοχοί του συνεχίζουν μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία, πάντοτε μὲ τὴν πολῦτιμη συνεργασία καὶ τὴ βοήθεια ὄλων τῶν πιστῶν.

Αὐτὰ εἶναι μόνο δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα στὴ ζωὴ τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ καταδεικνύουν τὴ βαθιὰ σύνδεση μεταξὺ τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες μας. Γι' αὐτὸ εὐχαριστῶ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς καρδιάς μου ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Γερμανίας καὶ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς μας, ὅσοι διακονεῖτε ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα, ὅπου κι ἂν βρίσκεστε, πολλές φορές μάλιστα κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθήκες, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας: ὅταν κάνουμε τὸ καλὸ, νὰ μὴ ξέρει οὔτε τὸ ἀριστερὸ μας χέρι τί κάνει τὸ δεξί μας⁵.

Εὐχομαί πατρικὰ στὸ νέο ἔτος νὰ ἔχουμε συνειδητὴ καὶ βαθιὰ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες καὶ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα στὴ Θεία Λειτουργία, ὥστε, βγαίνοντας ἀπὸ τὸν ναό, νὰ μὴ χάνουμε χρόνο σὲ ἀνώφελα καὶ μάταια πράγματα, ἀλλὰ νὰ πρωτοστατοῦμε σὲ καλὰ ἔργα, χρήσιμα στοὺς συνανθρώπους μας⁶.

Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2024

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

⁵ Βλ. *Μτθ.* 6,3.

⁶ Βλ. *Τιτ.* 3,8-9.