

Πασχαλινὸ Μήνυμα 2023
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῶας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Φθάσαμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. Γιορτάζουμε σήμερα τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς προσφέρει ζωὴ· τὴ μόνη ἀληθινὴ ζωὴ. Τρία εἶναι τὰ πράγματα ποὺ κανονικὰ συμβαίνουν στὴ συνέχεια: Ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὁρθρου καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Στὶς ἐνορίες μας, ὅμως, ὅπου ἕνας ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ περισσότερες πόλεις, μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν τάξι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅλα ξεκινοῦν μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ἱερέα νὰ λάβουμε ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ φῶς, ποὺ δὲν δύνει ποτέ, καὶ νὰ δοξάσουμε τὴν πηγὴ αὐτοῦ τοῦ φωτός, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Στὴ συνέχεια, βαστώντας τὶς ἀναμμένες λαμπάδες μας, βγαίνουμε ἀπὸ τὸν ναό. Ἀφοῦ ἀκούσουμε τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ μᾶς διηγεῖται πῶς ἐγίνε ἡ Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, ψάλλουμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὕμνο τῆς νίκης: «Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς πατώντας μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο καὶ χάρισε, σ' ὅσους βρίσκονται στὰ μνήματα, ζωὴ». Ψάλλουμε ὅλοι μαζὶ αὐτὸν τὸν ὕμνο, ὄχι μία ἀλλὰ δέκα φορές, διότι πάνω στὴ γῆ ποτέ ἄλλοτε δὲν ἀκούστηκε πιὸ χαρμόσυνο μῆνυμα ἀπ' αὐτὸ καὶ δὲν χορταίνουμε νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, ἀφοῦ ἀφορᾷ στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμία ἀπὸ μᾶς.

Ἐπιστρέφοντας στὸν ναό, ἀρχίζουμε νὰ ψάλλουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ πανέμορφα τροπάρια, λουσιμένα στὸ φῶς καὶ στὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἔχουμε προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ μοναδικὸ αὐτὸ γεγονός καὶ μὲ καθαρὴ καρδιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης. Ὁ ἀναστάσιμος ὄρθρος τελειώνει μὲ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ λεγομένου Κατηχητικοῦ Λόγου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Πρόκειται γιὰ ἕνα μικρὸ κείμενο ποὺ ἐξηγεῖ τὸ νόημα καὶ τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία, ἀπλόχερα καὶ δίχως προϋποθέσεις, δωρίζεται σὲ ὅλους, ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὴ σημασία τῆς κι ἐπιθυμοῦν νὰ μετέχουν σ' αὐτή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀτέλειές τους.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει καὶ πάλι μὲ τὸν ὕμνο τῆς νίκης, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». Καὶ πάλι δέκα φορές· μέχρι νὰ φθάσει στὸ κέντρο τῆς καρδιάς μας ἡ ἀπαράμιλλη χαρὰ γιὰ τὸ γεγονός ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἔχει πιά τὸν τελευταῖο λόγο. Ακολουθοῦν τὰ ἀναγνώσματα: τὸ ἀποστολικό, ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ποὺ μᾶς λέει τί ἔκανε ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀνάστασι μέχρι τὴν ἀνάληψή Του· καὶ τὸ εὐαγγελικόν, ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον, ποὺ μέσα σὲ λίγους στίχους ἀνακεφαλαιώνει τὸ θαυμαστὸ σχέδιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία

τῶν ἀνθρώπων, μὲ κέντρο τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λόγου. Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπ' Αὐτὸν καὶ μόνον πηγάζει ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια.

Συνεχίζει ἡ Θεία Λειτουργία μέχρι νὰ κληθοῦμε νὰ μεταλάβουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ψάλλεται ὁ ὕμνος: «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε». Μὲ τὴ θεία κοινωνία, ὅπως ἀκριβῶς τὸ λέει ὁ ὕμνος, γευόμαστε τὴν πηγὴ τῆς ἀθανασίας, τὴ νίκη πάντων ἐπὶ τὸν θάνατο. Ἡ γιορτὴ τελειώνει μὲ τὸν διάλογο μεταξὺ ἱερέα καὶ πιστῶν. Τρεῖς φορές ἀναφωνεῖ ὁ ἱερέας: «Χριστὸς ἀνέστη», καὶ τρεῖς φορές ἀποκρίνεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «ἀληθῶς ἀνέστη». Καὶ πάλι λέει ὁ ἱερέας: «Δόξα τῇ αὐτοῦ τριήμερῳ ἐγέρσει», γιὰ ν' ἀπαντήσῃ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «Προσκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

σᾶς περιέγραψα ἐν συντομίᾳ τὰ πανέμορφα πράγματα ποὺ συμβαίνουν τούτῃ τῇ βραδίᾳ. Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ: κανεῖς νὰ μὴ γυρίσῃς τὴν πλάτη τοῦ στὸν Κύριό μας, μετὰ τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη» ποὺ θ' ἀκουστῆ, γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃς βιαστικὰ στὸ σπίτι του. Μείνετε ὡς τὸ τέλος, γιὰ νὰ χαροῦμε ὅλοι οἱ πιστοὶ μαζὶ αὐτὴν «τὴ γιορτὴ τῶν γιορτῶν». Πρῶτα ἄς καθίσουμε στὸ ἅγιο Τραπέζι τοῦ Ἀναστάσιου Χριστοῦ καὶ μετὰ ἄς ἀκολουθήσῃ τὸ τσούγκρισμα τῶν πασχαλινῶν ἀγῶν καὶ τὸ γιορτινὸ τραπέζι στὶς οἰκίες μας. Ἔτσι θὰ φανερώσουμε ὅτι νιώθουμε τί ἀπίστευτο δῶρο μᾶς ἔκανε ὁ Θεός· ἔτσι θὰ εἶναι εὐλογημένο τὸ Πάσχα καὶ ὅλες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μας. Τὸ εὐχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους. Καλὴ ἀνάστασις!

Ὁ Μητροπολίτης σας

† ὁ Γερμανίας Ἀγυουστίνος